

Voetbalkamp 2016



15 t/m 21 juli

Deelnemers:

Davin Bijster
Hidde Zonneveld
Renzo Stokkel
Rocco Bakker
Arend de Ree
Jos Mannee
Johan van Dronkelaar

Dennie Hofsommer
Bas van Manen
Joel vd Kamp
Jesse Zoon
Rick Nieuwland
Wesley Hensen
Mark de Vries

Begeleiders:

Tjeerd Tolsma
Martijn Brandt
Ron van Battum
George de Jongh

Donderdag 14 juli

In het kader van “je moet je zelf zoveel mogelijk sparen vóór het voetbalkamp” én omdat het al redelijk aan de temperatuur leek te worden, werd het opbouwen van het voetbalkamp 2016 naar het einde van de middag geschoven. George moest trouwens nog werken



maar de overige begeleiders én (directeur) Joost gingen 's middags al aan de slag met voorbereiden. Boosdschappen doen en (spiksplinternieuwe !!!) tenten halen, die alvast naar De Zanding werden gebracht. Als Ron en George rond 1730 ook aankomen is al een begin gemaakt met het uitpakken. George heeft beloofd dat het goed (droog) weer blijft en daar houdt hij zich aan. Zodoende staat (met tussendoor een stevige maaltijd van friet en frikandellen) het kamp rond 2200 uur piekfijn overeind. Joost gaat gelukkig (het zijn zulke mooie tenten) naar huis en beloofd de volgende middag terug te komen met Herma, Marja en Ronald die voor de centjes voor de tenten hebben gezorgd! De begeleiders nemen één drankje en gaan vermoeid maar met een voldaan gevoel ieder in een eigen tent slapen (hetgeen al met al een koude nacht blijkt te worden....)

Vrijdag 15 juli

Na een frisse nacht nemen we snel intrek in de juiste tenten en bereiden we de komst van de gasten verder voor. Tjeerd zet veel koffie, George licht de receptie in, Ron doet alvast een klein afwasje om er in te komen en Martijn telt snel het geld. Als kersverse begeleider heeft hij namelijk de taak van schatkistbewaker gekregen. De eerste gast komt met eigen



auto (!!)) wat overigens een uitkomst zal zijn omdat Dennie een Tom-Tom bij zich heeft die nog veelvuldig geleend zal worden (waarvoor via dit verslag nogmaals dank!). Rond 1300 uur zijn we op Mark na compleet maar die moest dan ook uit Friesland komen. Begeleiders, ouders en alle voetbalcracks gaan, met een bakje koffie of thee en een vers plakje cake, bewonderend langs de tenten. Als de alle begeleiders en ouders weg zijn én de bussen én Mark binnen zijn vertelt George wat dit jaar de “gouden regels” zijn. Dit om ervoor te zorgen dat ook dit jaar we er samen een gezellig, georganiseerd en verantwoord kamp van kunnen gaan maken. Daarna stellen we ons allemaal kort en bondig voor (waarbij Tjeerd de ondertiteling bij het verhaal van Mark verzorgd ☺). Om vijf uur volgt een indrukwekkende ceremonie waarbij directeur Joost van Herma, Marjan en Ronald van de stichting “Help Bewust” een enorme cheque in ontvangst mag nemen. Mooie woorden en een borrel met heildronken op Tendens en de stichting “Help Bewust” en een tour langs alle tenten volgen daarna. Verder wordt er natuurlijk verkennend gevoetbald. Wie kan wat en hoe hard schiet hij, enzovoorts enzovoorts. Tjeerd stort zich op de maaltijd en rond 2000 uur schuiven we allemaal hongerig aan voor schnitzels, worteltjes en gebakken aardappelen. Na het toetje wordt er nog gevoetbald en storten de eerste vrijwilligers zich met Ron op de afwas. Het avondprogramma is vrij met kaarten en muziek. Helaas volgt er rond 2200 uur een tegenvaller als blijkt dat de wedstrijd die we de volgende dag zouden gaan bezoeken (Ajax-AA Gent) wordt afgeblazen voor publiek....

Zaterdag 16 juli

Na een goed vullend ontbijt gaan de begeleiders aan de slag om een alternatief te bedenken voor de afgeblazen wedstrijd. Dankzij Ruben (een vriend van Tjeerd) en meneer de Jong van boekhandel de Jong in Vriezeveen worden kaartjes voor FC Twente –PAOK Saloniki

verworven. De enorme positieve inzet van de mensen bij DOS 73 (waar de wedstrijd in Vriezeveen wordt gespeeld) zorgt ervoor dat we super plaatsen hebben op de tribune waar we alles dan ook in detail mee kunnen krijgen. Het vertrek naar Vriezeveen wordt iets opgehouden doordat Martijn en Ron iets meer tijd nodig hebben om brood te halen dan je



zou verwachten (ruim 1 uur). Wesley, Arend en George hebben in de tussentijd voor het avondeten gereserveerd bij het pannenkoekenhuis van de camping. In Vriezeveen moet Martijn even pinnen maar de rest kan ondertussen plaatsnemen op de tribune. Mark komt er bovendien zijn achter-achter-oom Peter R. de Vries tegen wat dan weer een leuk plaatje oplevert. Ondanks het mooie vuurwerk en dappere inzet weet Twente niet te winnen... 0-2 is overigens wel een terechte uitslag. Na een gezellige terugreis hobbelen we snel naar het pannenkoekenhuis alwaar de serveersters en het publiek niet alleen heerlijke pannenkoeken bezorgen maar ook in zijn voor een gezellige babbel. De tweede avond wordt verder opgevuld met koffie, kaarten en (wie had het verwacht) voetballen. Het was overigens een dag van ik ben alweer iets kwijt. George zocht zich rot naar zijn toiletta's en die lag bij Ron en Martijn in de tent. Johan was alles kwijt maar dat bleek dagelijks het geval tot hij naar huis terug ging en alles weer gevonden had. Mark was zijn bruine jas kwijt en die lag onder de tas van Jesse en Arend was zijn bril (even) kwijt. Wesley was al zijn jassen vergeten maar de fleecce van George bracht uitkomst. Rond middernacht keerde de rust in het kamp terug.

Zondag 17 juli

Zondagochtend is traditioneel een rustige ochtend. Brunchmogelijkheden tot 1300 uur, Martijn neemt de zwemmers mee naar het zwembad, Ron wast wat af en George gaat hardlopen. Sommige kampgangers bleven extra lang uitslapen. Mark hoort Martijn uit over zijn voornemen naar Australië te gaan en is vooral geïnteresseerd in de tussenstop in "Hoin

Koin”, we nemen aan dat dit fries is voor Hong Kong... Tjeerd en George gaan boodschappen doen en als iedereen een lunchpakket voor iets in de middag heeft gesmeerd vertrekken we naar Zetten. Bij SV Excelsior worden we warm onthaald (en dan gaat het niet over het weer!) Er staat een scheidsrechter en een compleet 1^{ste} team klaar. Na een intensieve warming up wordt er getost en kan de oefenwedstrijd, met Joel als grensrechter, beginnen. Dit oefenduel bleek later in de week van groot belang om de ideale opstelling vast te stellen.



Dankzij ieders inzet wordt (net) gewonnen maar dat had misschien ook te maken met het feit dat de heren van het 1^{ste} tot twee keer toe een rode kaart moesten incasseren. De scheidsrechter was streng maar rechtvaardig en daar waren die heren niet aan gewend dat was duidelijk. 6-5 voor Tendens was een terechte uitslag. De gastheren verwerkten hun nederlaag vlot en beloonden de winnaar met volop fris, heerlijke snacks, een pet, een medaille én ijs toe! Na de nodige fotosessies en dankbetuigingen aan Frank van Schaik (de man bij SV Excelsior) en Karin Wiggelman die het allemaal in gang had weten te zetten. Gingen we moe maar voldaan terug naar Otterlo. Vanwege de ruime hoeveelheid snacks werd de maaltijd naar 2100 verschoven en na een heerlijke macaronischotel met yoghurt als toetje werd de avond verder wat gerelaxt. Rond middernacht was iedereen van een biertje of frisje voorzien, gedoucht en gepoetst en daarmee zo moe dat slapen geen enkel probleem meer was.

Maandag 18 juli

Uitslapen was vanochtend weer mogelijk maar de meeste mannen waren er weer op tijd bij. De ochtend bood gelegenheid om te voetballen (!), te zwemmen en wat boodschappen te doen (Jesse ging mee met Tjeerd en Martijn om eindelijk een portemonnee te organiseren). Aansluiten vertrokken we per bus naar Ruurlo om aldaar te trainen onder leiding van



Martijn. Ron trainde Joel op het verbeteren van zijn vlagkwaliteiten en Tjeerd en George deden boodschappen en namen polshoogte bij de tegenstanders van komende woensdag. Wat opviel bij de laatste tien minuten van de training was dat er duidelijk verbeteringen in het samenspelen waren ontwikkeld. Hulde aan Martijn! De temperatuur was ook vandaag aan de hoge kant dus veel drinken. Terug in Otterlo werd alles in gereedheid gebracht voor de BBQ (waar het kantoor van Tendens ook voor was uitgenodigd) en vermaakte de kampgangers zich met kaarten, zwemmen en voetballen (want daar is altijd nog energie voorover). Hoewel alleen

Sanneke het kantoor vertegenwoordigd is de BBQ een heerlijk succes,



niet op de laatste plaats door de zelfgemaakte appelmoet van Renzo en George die als toetje



opgevoerd wordt. De avond wordt volgemaakt met muziek (een jamsessie met Ratima van de burens). Rond half een duiken de heren in bed en om 0050 uur regelt Martijn nog even kaarten voor burgers bush want daar gaan we morgen (of dus eigenlijk vandaag) heen.

Dinsdag 19 juli

Vandaag stond in het teken van iets anders dan voetbal. We gingen met zijn allen relaxen. Natuurlijk om bij te komen van de training van gisteren maar ook om onze krachten te sparen voor de match van de week. De temperatuur was mogelijk al om te wennen voor



morgen. Ruim 30 graden maar in de bush (dat bleek later op de dag) was het nog warmer. In groepjes ging iedereen zijn weg waarbij rond 1300 uur afgesproken was bij de kantine bij de speeltuin. Davin liet blijken ongekend goed te kunnen lezen. Zelfs de Latijnse benamingen voor de

verschillende dieren leverde geen problemen voor hem op. Renzo liet zich lekker rondrijden en bezorgde menig Bush medewerker ten minste een opgetrokken wenkbrauw (maar ook starre verbazing) door spontaan “weer te kunnen lopen”. En we genoten van een musical met aansluitend een meet en greet met de hoofdrolspeelster. De begeleiders genoten ook van de musical maar vooral om even een paar minuten te kunnen dutten...

Jesse was (we waren al wat gewend) even wat laat en daardoor even zoek. Hij bleek netjes te wachten op Ron die hem uiteindelijk vond en bij de groep terugbezorgde. Mooie actie bij de leeuwen die gevoed



werden toen we daar net waren en prachtige beelden in de “Ocean”. Veel ijs en tijd om kaarten te kopen en



tegen 1700 uur verlieten we moe maar voldaan het park. De maaltijd werd door Tjeerd weer heerlijk verzorgd met de restanten van de BBQ als basis. De rijst met een heerlijke kip paprika saté saus ging (ook) weer helemaal op. De avond bleef relaxt. Het geplande avondspel werd op verzoek van de deelnemers gecancelld. We hadden ruimschoots genoeg gelopen en zeker voldoende dieren gezien. Dus werd er gezwommen, gekaart wat muziek gemaakt en lagen we voldaan na een biertje of een frisje in onze slaapzakjes.

Woensdag 20 juli



Warm weer en de meeste kampgangers waren vroeg waker. Het zal deels met de, gezonde, wedstrijdspanning te maken hebben.

George hield het niet en ging al om 0645 uur hardlopen. Hidde voelde zich wat misselijk maar met wat hand-opleggen, een goed gesprek en twee bruine boterhammen



met eieren met spek was hij weer helemaal inzetbaar. Ondanks het feit dat de temperatuur naar ongekende hoogte steeg (34 graden!) hield iedereen het hoofd koel om de strijd tegen FC Bronkhorst aan te gaan. De tegenstander trad aan met een mooi uitgebalanceerd gezelschap in leeftijd variërend van 10 tot 55. De scheidsrechter

was streng maar had aandacht voor de temperatuur en Erna verzorgde ijsjes in het tweede deel van de eerste helft. Dankzij deze ingreep en voldoende drinkmomenten was de concentratie enorm. Davin werd topscoorder en Jos bleek de grootmeester van de



succesvolle “assists” te zijn. Zelfs George scoorde maar wel in het shirt van Rocco. Uiteindelijk werd FC Bronkhorst met een ruime 5-4 zege geslagen. Na de wedstrijd werden nog penalty’s genomen waarbij Mark liet zien dat je ook met een gekneusde teen nog best een raak schot kunt hebben, zelfs met blote voet! Na de

wedstrijd zochten we afkoeling in de party tent met ruim voldoende AA drinks. Nadat we een beetje uitgezweet waren werd er uitgebreid gedoucht en vertrokken we naar de Italiaan in Ruurlo. Aldaar brak, terwijl we gezellig buiten zaten, een enorm onweer uit en gingen we opnieuw aan het zweten omdat we binnen moesten eten. Maar het loonde de moeite. Heerlijke pizza’s en een perfect toetje. Dat we ons tot de max hadden gegeven bleek uit het feit dat Johan pas bij terugkeer in Otterlo weer een beetje boven jan was. Bij de tenten aangekomen werd nog even door een bescheiden gezelschap onder leiding van Martijn een duik genomen in het meertje of werden kaarten gelegd. Er bleven nog enkele fanatiekelingen aan het voetballen en dus werd er nog wat gedoucht. Rond 2200 uur had iedereen, inclusief Jip en wat vrienden en Nelleke, Wilco en Ratima zich verzameld voor de “bonte avond”. Gezellige (live) muziek van Ratima en George en prachtige speeches van Jesse, Dennie, Arend, Joel en Johan maakte het tot een zeer gedenkwaardige afsluiting. Met voldoende chips, nootjes en vocht (al dan niet voorzien van alcohol) werd de avond tegen 0130 besloten. Tjeerd, Martijn, Ron en George evalueerde nog wat en stelde de diploma’s op en gingen uiteindelijk ook slapen (om 0300 uur).

Donderdag 21 juli

Zoals altijd stond ook vandaag iedereen al heel vroeg naast zijn bed om de noodzakelijke activiteiten uit te voeren om straks vlot af te kunnen reizen. Johan vond alle verloren items (in zijn tas), Wesley vond zijn oplader niet (maar die werd later toch ontdekt en met zijn ID nagezonden. Rick vergat (samen met Tjeerd) zijn ID en meer pasjes mee te nemen maar kwam daar gelukkig al vlot achter en kon zodoende nog eens afscheid nemen, Renzo vergat zijn trui en zijn diploma (werd ook nagestuurd) en de rest druppelde één voor één, nadat iedereen een prachtig diploma met lofuitingen had ontvangen, weg naar huis. Rocco, Hidde en Bas ontvingen bovendien hun shirt met wedstrijdnummer waarbij de begeleiders de wens uitspraken dat ook zij, net als de rest, volgend jaar weer van de partij zouden zijn. Dennie kreeg speciale aandacht omdat hij waarschijnlijk voor het laatst was en Martijn kreeg ook



een diploma (en veel dank van iedereen) waarbij George de hoop uitsprak dat we hem er volgend jaar niet bij zouden hebben... omdat het voetbalkamp dan onbetaalbaar zou zijn aangezien Martijn dan in Australië woont ☺.

Na veel knuffels en de laatste uitwisseling van telefoonnummers en facebooklinks was het kamp ten einde. Restte nog het afbreken en opruimen, maar dat namen de begeleiders (met een pietsje steun van directeur Joost) op zich. In dat kader mag nog vastgelegd worden dat het voorbeeld van "hoe ruim ik mijn tent op" door Arend en Joel voor 0630 uur een nieuwe



standaard zal worden voor komende voetbalkampen; heren onze dank!

Het was een kamp met heel veel topmomenten, een paar dipjes maar vooral een vakantie waar we allemaal weer veel nieuwe (en ook

oudere) vrienden hebben gemaakt.

Hopelijk voor 2017 weer zo'n fantastische week!